

## De levensweg



$\text{♩} \approx 100$

1. Het le-ven is een lan-ge reis,  
een weg met ve - le boch - ten.  
Vaak zijn de da - gen grauwen grijs.  
Dan hoor je steeds de - zelf - de wijs:  
de prijs is hoog; er wordt ge - voch - ten.  
Die doet niet vreemd; dat is een naas - te.

2. Maar ieder mens moet op zijn weg  
van val en opstaan leren.

Wanneer de reis gaat zonder pech,  
dan denk je: dit gaat lang niet slecht.  
Je hebt geluk, maar kansen keren...

3. Zo komt een dag: je wordt beroofd,  
en ligt daar neergeslagen;  
je bent gewond en half dood,  
maar niemand helpt je uit de nood.  
Dat is bekend in onze dagen.

4. Je hebt geluk als iemand wacht,  
en stopt met zich te haasten;  
die naar je kijkt en naar je lacht,  
je helpt en thuisbrengt voor de nacht.  
Die doet niet vreemd; dat is je naaste.